

NIKOLAUS WYRWOLL (Ένας φίλος του Πατριαρχείου και της Πόλεως)

ὑπὸ

Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου



"Τρία κρίνα, τρία κρίνα πού ἐφύτεψα στὸν τάφο του,
ἦρθε καὶ κατέφαγε ἓνας χορτοφάγος".

N. Wyrwoll

Εἶναι γνωστὴ ἡ παραδοσιακὴ φιλία τῆς χώρας μας μετὰ τῆς Γερμανίας. Ἐνας λοιπὸν διαπρύσιος σύγχρονος μάρτυς, παρὰ τὰ "ἐμφιλοχωροῦντα"! κατὰ καιροὺς μεταξύ των, καὶ αὐτὸ τοῦτο λάτρης τῆς Πόλεως, ἡ ὁποία διατηρεῖ ἀκόμη τὸ "ἀρχαῖον κάλλος" ἔν τισι αὐτῆς, εἶναι ὁ ὀσιολογιώτατος Ehrenprälat Monsignore Dr. Nikolaus Wyrwoll, Γερμανὸς Ρ/Καθολικὸς συνταξιούχος ἱερεὺς, καὶ θιασώτης διὰ τὰς οἰκουμενικὰς σχέσεις καὶ τὴν ὀρθὴν διεξαγωγὴν τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

Ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἄνω Σιλεσίαν (σήμερον εἰς τὴν Πολωνίαν) τὸ 1938. Τὸ 1945 ἐξεδιώχθη μετὰ τῶν ὑπολοίπων Γερμανῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ὑπὸ τῶν τότε μεγάλων δυνάμεων,

μεταβάς εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ ἐγκατασταθεὶς εἰς τὸ Ἀννόβερρον οἰκογενειακῶς. Μετὰ τὸ Γυμνάσιον ἐσπούδασεν εἰς τὸ Münster καὶ ἔπειτα εἰς τὸ Gregorianum καὶ τὰ Κολλέγια τῆς Γερμανίας καὶ Οὐγγαρίας (Germanicum, Ungaricum) εἰς τὴν Ρώμην.

Ἐχειροτονήθη διάκονος καὶ πρεσβύτερος, διορισθεὶς ὡς βοηθητικὸς ἱερεὺς (Kaplan) εἰς τὰς Κοινότητας Loccum, Neustadt, Hildesheim κ.ἄ. Τὸ 1965 ἔλαβε τὸ διδακτορικὸν τοῦ δίπλωμα.

Ἀπὸ τοῦ 2013 κατοικοεδρεύει εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου παρὰ τὸ Αὐστριακὸν Κολλέγιον εἰς τὴν Πόλιν, καλλιεργῶν ποικίλας ἐπαφὰς μετὰ τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἐπιχειρῶν πολλὰ ταξίδια, ὅπως εἰς τὴν Χιλήν καὶ τὴν Ἑγγὺς Ἀνατολήν. Ἡτοίμασε δὲ καὶ τὸν τάφον τοῦ εἰς τὴν Βασιλεύουσαν!, μίας ἐμφανοῦς μαρτυρίας ἀγάπης τοῦ πρὸς αὐτήν.

Ἐχρημάτισε σύμβουλος εἰς τὸ Ποντιφικικὸν Συμβούλιον διὰ τὴν Ἐνότητα τῶν Χριστιανῶν, μέλος εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Οἰκουμενισμοῦ τοῦ Γερμανικοῦ Ἐπισκοπικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Γερμανίας, συνεργάτης καὶ εἶτα Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Regensburg. Πνευματικὸς Διευθυντὴς καὶ Ὑφηγητὴς τῆς Καθολικῆς Ἀκαδημίας Goslar. Ἰδρυσεν μετὰ τῶν καθηγ. B. Hallensleben καὶ G. Vergauwen τὴν Silberne Rose τοῦ Ἁγ. Νικολάου Μύρων καὶ ἄλλα πολλά.

Συνέβαλε ἐπὶ ἔτη εἰς τὴν ἐτησίαν ἔκδοσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Regensburg τοῦ τομιδίου "Orthodoxia", τὸ ὁποῖον περιεῖχεν ὀρισμένα στοιχεῖα (διυθύνσεις, τηλέφωνα κλπ.) ὄλων τῶν ἱεραρχῶν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἕναν πολύτιμον τυφλοσύρτην. Ἐπίσης εἰς τὴν ἐτησίαν ἔκδοσιν τοῦ Καταλόγου τῶν Φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικικοῦ Κολλεγίου Germanicum καὶ Ungaricum.

Ἔλαβε πολλὰς διακρίσεις, ὅπως τοῦ Ehrenprälat καὶ Monsignore ὑπὸ τοῦ Πάπα, τοῦ Ἱππότου τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ Σταυροῦ Ἀξίας τῆς Ὀμοσπονδιακῆς Γερμανίας, τιμητικὰ διδακτορικὰ διπλώματα, ὡς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Minsk. Ἦτο Πρόεδρος Τιμῆς τοῦ Κέντρου διὰ τὴν Μελέτην τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Fribourg.

Ὁ π. Wygwoll εἶχεν συγχρόνως πάντοτε ἀγαθὰς σχέσεις καὶ μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ προσωπικῶς μὲ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, καὶ συχνάκις τὸν ἐπεσκέπτετο μετὰ τοῦ μακαριστοῦ Albert Rauch, διευθυντοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Regensburg, ὅπου μετεκπεδεύοντο ἱκανοὶ Ἑλληνες θεολόγοι. Ἐπίσης πολλάκις ἐκκλησιάζεται εἰς τὰς Θείας Λειτουργίας καὶ Ἀκολουθίας τῶν Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων, παρίσταται εἰς ποικίλας πολιτισμικὰς ἐκδηλώσεις καὶ συνδέεται φιλικῶς μὲ πολλοὺς ἱεράρχας.

Ὁ π. Νικόλαος ὡς ἄνθρωπος εἶναι ἀπλοῦς καὶ ἀπέριττος. Γνωρίζει καλῶς τὰ οἰκουμενικὰ θέματα καὶ ἐπὶ ἔτη προσπαθεῖ μὲ ἐπισκέψεις, ἐπαφὰς καὶ συνομιλίας νὰ συνάψει γέφυρας μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν διαφόρων ὁμολογιῶν. Εἶναι γλυκὺς τὴν συναναστροφὴν καὶ εὐχάριστος. Πολλάκις ἠγεῖτο ὁμάδων ἐκ Γερμανίας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν καὶ τοὺς ἐξενάγει κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν διαφόρων ναῶν, διότι οὗτοι τρέφουν ἰδιαιτέραν ἀγάπην πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὴν λειτουργίαν τῆς καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν γνωρίσουν καλλίτερον. Καὶ τὸν εὐχαριστοῦμεν θερμῶς δι' ὅλας αὐτὰς τὰς προσπαθείας του.